



الرسالة

Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 7, editie 166 - 23 nov. 2013 - Muharram 19, 1434 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Maatschappij

Onafhankelijkheid brengt verantwoordelijkheid

Komende week herdenken wij de 38-ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Suriname. Wij willen even stilstaan bij onze houding, onze visie als Surinamers bij deze herdenking. In hoeverre waren wij ons als natie ervan bewust welk een verantwoordelijkheid we op onze schouders namen toen ons land onafhankelijk werd? En indien we ons daarvan bewust waren, hebben wij die verantwoordelijkheid wel met de nodige zorgvuldigheid in acht genomen?

Nog steeds, na 38 jaren, blijkt dat er een zekere - vaak overmatige - afhankelijkheidsrelatie bestaat ten opzichte van het toenmalige moederland, maar ook ten opzichte van bijvoorbeeld multinationals. Het is inderdaad zo dat we in een wereld leven waar er altijd een zekere mate van afhankelijkheid ten opzichte van elkaar zal bestaan - we zijn immers op de wereld om

elkaar te helpen - maar alles moet natuurlijk binnen bepaalde grenzen blijven. We moeten niet zitten wachten op - of treuren over - ontwikkelingscentjes, maar we moeten nagaan wat we kunnen bereiken met de vele hulpbronnen en andere rijkdommen en mogelijkheden, die ons land ons biedt. Als natie moeten we het heft in eigen hand nemen en ons niet laten leiden door buitenlandse kapitaal, door grote multi-nationals voor een appel en een ei te faciliteren zonder dat we er zelf iets noemenswaardigs aan overhouden. Het is ons aller verantwoordelijkheid - met onze leiders in de voorhoede - om het maximale voordeel te behalen uit onze rijkdommen, ten behoeve van land en volk. Want het uiteindelijke doel van alle, maar dan ook alle activiteiten die worden ontplooid, is om er tevreden burgers aan over te houden!



voordeel uithalen zonder haar uit te putten. Duurzaam ondernemen dus. De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig! Daarom dienen we bij het ondernemen van alle activiteiten zorgvuldig om te springen met de natuur.

We hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de generaties die na ons zullen komen. Zij zullen allemaal van deze zelfde aarde gebruik moeten maken; ziedaar nog een motivatie om extra zorgvuldig met onze aarde om te springen. Verder hebben wij een verantwoordelijkheid tegenover onze Schepper. Hij zal ons zeker eens vragen hoe wij zijn omgesprongen met hetgeen Hij ons heeft toevertrouwd. Met onze rijkdommen, talenten, onze medemenselijkheid, onze medemenselijkheid-heden waarmee wij als mens te maken hebben!

Laten wij ons als Surinamers bij de herdenking van onze onafhankelijkheid bezinnen over hoe we - middels het nemen van eigen verantwoordelijkheid - ons geliefd land op een verantwoorde en duurzame wijze tot grotere hoogten van ontwikkeling kunnen brengen.

Religie / Filosofie

Langste vers in de Koran

Persoon A leent aan persoon B (familie, vriend of kennis) een bedrag van SRD 10.000,-. Er wordt niets op papier gesteld omdat persoon A persoon B vertrouwt. Is deze handelswijze correct? Het kan gebeuren dat persoon B zegt dat hij het geld nooit heeft ontvangen, of zegt dat het een schenking was.

Het langste vers (ayat) in de Edele Koran is 2:282 en gaat over leningovereenkomsten / schuldbekentenissen. De gouden regel is: zet een lening altijd op papier als bewijsstuk voor beide partijen (of hun nabestaanden).

Uit 2:282 kan worden afgeleid dat een leningsovereenkomst minimaal het volgende moet bevatten:

1. de namen van de schuldeiser en schuldenaar;
2. de leensom;
3. de looptijd van de lening;
4. de namen van de getuigen;
5. er mag geen sprake zijn van schuldcompensatie;
6. optie: eventueel vermelden wie zaakwaarnemer is van schuldeiser en schuldenaar bij afwezigheid (ziekte, overlijden, onder curatelestelling).

Het zal de aandachtige lezer misschien zijn opgevallen, dat in bovenstaand lijstje een bepaling over het betalen van rente ontbreekt, omdat de Koran zulks verbiedt in verzen 2:275 t/m 279.

Koran 2:280 spoort de schuldeiser aan om soepelheid te betrachten wanneer de schuldenaar wegens moeilijke omstandigheden zijn betalingsverplichting niet kan nakomen, door hem uitstel te verlenen, of de schuld (geheel of gedeeltelijk) kwijt te schelden.

Het is een schuldeiser / kredietgever toegestaan om bij het verstrekken van een lening of bij verkopen op rekening een onderpand als dekking te eisen. De Profeet Mohammed (vzvh) had eens graan (voedsel) voor zijn gezin op rekening gekocht, en daarbij één van zijn schilden als onderpand gegeven.

Als de schuldeiser in de onmogelijkheid verkeert om een leningsovereenkomst of schuldbekentenis te (laten) maken, kan hij volstaan met twee getuigen, die "niet weigeren (ondere ede moeten getuigen) wanneer zij opgeroepen worden" (2:282).

Enkele overeenkomsten tussen Jezus en Mohammed

- In Openbaring 3:14 wordt Jezus de Amen genoemd, de Getrouwe en Waarachtige.
- Mohammed had de bijnamen gekregen van Al-Amin (de Betrouwbare) en As-Sadiq (de Waarheidlievende).
- Jezus wordt Perfectus Homo, Volmaakt Mens, genoemd.
- Mohammed wordt 'Al-Insan al-Kaamil', de Volmaakte Mens, genoemd.
- Jezus is een model in wiens voetstappen men nauwkeurig moet treden (1 Petrus 2:21).
- Mohammed is 'Uswah Hasanah', een prachtig voorbeeld, rolmodel, wie men tot in details dient na te volgen (Koran 33:21).

Ahmad Jhawnie

Liever bescheiden dan brutaal...

Brutalen hebben de halve wereld. Is die andere helft dan gewoon voor de meer bescheiden types? Of is er voor hen geen plaats meer in een wereld waarin 'het recht van de sterkste' meer regel dan uitzondering lijkt te zijn? Drie redenen waarom bescheidenheid toch loont.

1. Bescheiden mensen zijn aardiger

Bescheiden mensen vinden we leuker dan arrogante, blijkt uit onderzoek. En arrogante politiek leiders kunnen minder op onze sympathie rekenen dan bescheiden types. Als die eersten verlies boeken, vinden we bijvoorbeeld eerder dat ze dat 'verdienen'. Opscheppen over jezelf, of zaken opeisen op grond van je positie, dat hoort niet. Lof en eer zijn dingen die je moet verdienen, en niet uit jezelf op moet eisen.

2. Bescheiden mensen zijn behulpzamer

Psycholoog Wade Rowatt ontdekte dat bescheiden mensen veel behulpzamer zijn dan arrogante. En dat zij de vruchten plukken van hun integere houding. Juist werknemers die bescheidenheid combineren met eerlijkheid, doen hun werk veel beter in de ogen van hun leidinggevendenden, ontdekte Rowatt.

3. Bescheiden leidinggevendenden doen het beter

Bescheiden leidinggevendenden zijn niet alleen geliefder, maar laten hun hele afdeling beter presteren, ontdekte arbeidspsycholoog Niels van der Kam vorig jaar in zijn promotieonderzoek. Hij vroeg leidinggevendenden onder

meer of ze dachten dat ze aandacht hadden voor de behoeften van hun medewerkers. Vervolgens vroeg hij dat aan de medewerkers zelf.

Als bleek dat de leidinggevendende weinig persoonlijke aandacht had voor de behoeften van zijn werknemers, waren de resultaten van zo'n afdeling vaak minder goed dan die van een afdeling waar bescheidener managers werkten.

Bron: <http://www.psychologiemagazine.nl>

Spiritueel

De beproeving van rijkdom

Een voorbeeld uit de Koran

Korach behoorde zeker tot het volk van Mozes, maar hij onderdrukte hen en Wij gaven hem schatten, zoveel zelfs dat een groep sterke mensen gebukt zou gaan onder zijn hopen rijkdom.

Toen zijn volk tegen hem zei: "Wees niet uitbundig; Allah houdt immers niet van de uitbundigen. En zoek het verblijf in het Hiernamaals door middel van wat Allah jou gegeven heeft, en veronachtzaam jouw deel van de wereld niet, en doe goed (aan anderen) zoals Allah jou goed heeft gedaan, en streef er niet naar onrust te stoken in het land. Allah houdt waarlijk niet van de onruststokers."

Hij zei: "Dit is mij slechts gegeven vanwege de kennis die ik bezit."

Wist hij niet dat Allah vóór hem generaties had vernietigd wier krachten machtiger waren dan de zijne en die meer hadden bijeengebracht? En de schuldigen wordt niet gevraagd naar hun zonden.

Dus ging hij naar zijn volk, in zijn toisiel. Degenen die dit wereldse leven verlangden, zeiden: "O, hadden wij maar het gelijke van wat aan Korach is geschonken! Waarlijk beschikt hij over bijzonder veel fortuin!"

Maar degenen aan wie de kennis was gegeven, zeiden: "Wee jullie! Allah's beloning is beter voor degene die gelooft en goeddoet, en niemand zal deze ontvangen behalve de geduldigen."

Dus zorgden Wij ervoor dat de aarde hem en zijn woning opslokte. Hij had geen leger om hem te beschermen tegen Allah, noch hoorde hij tot degenen die zichzelf kunnen beschermen.

En degenen die de dag daarvoor graag zijn plaats hadden gewild, zeiden: "Ah! (weet) dat Allah het levensonderhoud vermeerdert en vermindert voor wie van Zijn dienaren het Hem behaagt; was Allah niet goedgunstig tegenover ons geweest, dan had Hij ons verlaagd. Ah! (weet) dat de ondankbaren nooit succesvol zijn!" (Koran 28:76-82)

Website

Artikel van de week:

Noodzaak van beproevingen / tegenslagen
Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?
Bezoek het archief op www.ivisep.org

Op de hoogte blijven van onze updates?
Zoek 'ivisep' op Facebook en 'like' ons!



Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 24 nov.

Historic lands of the Quran
(Reis door plaatsen waar de Profeten hebben gepredikt)

Islam and the New World Order
(Speech)

Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org