



رسالة Ar-Risaalah

(De Boodschap)

As-salaamu 'alaikum
Vrede zij met u



Tweewekelijkse uitgave van de Stuurgroep Islam

Jaargang 9, editie 217 - 14 nov. 2015 - Safar 2, 1437 - Email: riaz.ahmadali@gmail.com - Archief: www.ivisep.org/risaalah

Actueel / Maatschappij

'Boek dat de wereld veranderde'

In augustus postte de bekende Braziliaanse schrijver, Paulo Coelho, een foto van de Koran op zijn Facebook pagina, samen met nog andere boeken, met als onderschrift "Boeken die de wereld veranderden". De foto kreeg meer dan 36.000 likes en meer dan 3.000 shares.

Een persoon postte als reactie: "Is dat echt zo? Dit boek is een bron van geweld en moord." Daarop antwoordde Coelho: "Dat is niet waar. Ik ben een Christen, en wij Christenen



hebben eeuwenlang getracht onze religie middels het zwaard te verspreiden. Zoek maar naar het woord 'kruistochten' in het woordenboek. We hebben vrouwen gedood, hen tot heksen verklaard, we hebben getracht wetenschappelijke ontwikkelingen een halt toe te roepen, zoals in het geval van Galileo Galilei. Het is dus niet juist een religie te verwijten, maar hoe de mensen de religie manipuleren."

Zijn antwoord kreeg meer dan 5.000 likes.

Spiritueel

Bekrompen denken

"Hebben Wij jouw borst niet voor jou verruimd?" (Koran 94:1)

Bekrompen denken wordt gedefinieerd als gebrek aan tolerantie, of niet de mentale gave hebben om verder dan de oppervlakte te zien en onderliggende waarheden te ontdekken. Velen lijden hieraan, met als belangrijkste reden onwetendheid, de onkunde om dit tekort in te zien en corrigerend op te treden. Deze situatie wordt erger als de onwetende zichzelf beschouwt als het voorbeeld van wijsheid, en zo iemand kan - vooral als hij een hoge positie bekleedt - onnodige schade toebrengen aan zijn familie, een gemeenschap, of zelfs een heel land.

Gebrek aan inzicht kan ook leiden tot bekrompenheid door het eigen denken negatief te beïnvloeden. Inzicht is een zeldzame deugd, en geheel tegengesteld aan onwetendheid. Iemand die gebrek heeft aan inzicht kan misschien wel kennis hebben, maar hij kan geen voordeel halen uit die kennis omdat hij de analytische vaardigheden

daartoe niet heeft. Mensen met inzicht passen hun kennis toe naar gelang de situatie waarvoor ze staan. Ze kunnen dingen zien die anderen niet zien.

Verder kijken velen uit gewoonte vanuit een bepaalde hoek naar zaken en accepteren dit als waarheid, zonder erbij stil te staan dat er nog een andere zijde aan het verhaal kan zijn.

Het falen om prioriteiten te stellen of juist van onjuist te onderscheiden, zal leiden tot het verlies van zicht op het groter geheel. Mensen zullen zich vaak richten op kortetermijn doelen en zodoende de langetermijn effecten van hun daden negeren. Samen met onwetendheid, bekrompenheid en gebrek aan inzicht blijken zulke onvolkomenheden vaak schadelijk te zijn voor de toekomst van zulke personen en degenen op wie ze invloed (kunnen) uitoefenen. Bron: www.islaam.com

Wetenschap

Islam en wetenschap (16)

Muziek

Enkele van de bekende hedendaagse muziekinstrumenten zijn ontworpen door negende eeuwse moslims.

- Al-Kindi begon met het gebruik van het muzikale schrift, dit is een systeem dat gebruikt werd om muziek te schrijven. Zij gebruikten geen letters, maar lettergrepen, te weten Dal-Ra-Mim-Fa-Sad-Lam-Sin, welke te vergelijken zijn met de hedendaagse do-re-mi-fa-so-la-ti.

- 1100 jaar geleden besprak Al-Kindi gedetailleerd de vormgeving en klanken voor de luit. Het woord 'luit' komt van het Arabische 'al 'ud', wat eenvoudig 'het hout' betekent. Tevens de voorganger van de gitaar.

- Al-Kindi had al gauw de therapeutische waarde van muziek door. Eens kwam er een vader met een verlamde zoon langs. Met therapeutische muziek wist Al-Kindi de jongen zo ver te krijgen dat hij een kort gesprek hield met de vader. Muziek werd vroeger ook gespeeld bij sommige ziekenhuizen.

- Al-Farabi creëerde de rababah, een voorganger van de huidige vioolsoorten. Verder schreef hij diverse boeken, maar "Het Grote Boek der Muziek" werd zijn meesterwerk, een boek waarin de theorie van muziek werd beschreven.

Arabische en Westerse muziekinstrumenten vergeleken



- Vele hedendaagse muziekinstrumenten danken hun namen aan het Arabisch. Zo komt de luit (lute) van al-ud, rebec (violinstrument) van rababah, gitaar van qitara en naker (drum) van naqarah.

- Ziryab oftewel blackbird, waar we het in onze vorige editie reeds over hadden, werd zo genoemd vanwege zijn muzikale stem en donkere huid. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in het verspreiden van muziek. Hij werd hoofdenterainer aan het hof van Kalief Abl al-Rahman II.

- Het Ottomaanse Kalifaat bezat in 1299 als eerste een muzikaal orkest binnen hun leger, Mehterhane Military Band genaamd. Overal waar de Kalief naartoe ging werd hij vergezeld door dit orkest. Ze kwamen ook tijdens de strijd muziek maken om hun strijders aan te vuren.

Bron: [tentoonstelling Al-Khemia](http://tentoonstelling-Al-Khemia)
Met dank aan Anwar Alibux (anwar@alibux.com)

Website

Artikel van de week:

Moslimse bijdrage aan mode, etiquette en muziek

Lees op www.ivisep.org

Ar-Risaalah krant / Risaalah TV gemist?

Bezoek het archief op www.ivisep.org

Risaalah T.V.

Zondagochtend 9:00 u. op RBN TV, kanaal 5 & 9
Volgende editie: 15 november

Wetenschappelijke wonderen uit de Koran
(Documentaire)

Taliban gevangene ontdekt Islam



Uitzending gemist?
Bekijk de vorige editie via www.ivisep.org

Religie & Filosofie

Eerste vrouwelijke honorair consul in Saoedi-Arabië

Hala Waleed Juffali is de eerste vrouw die de functie van honorair consul in Saoedi-Arabië bekleedt. Deze positie werd ingesteld in Jeddah als gevolg van het streven van St. Lucia om hun diplomatieke vertegenwoordiging in het Midden Oosten te versterken. St. Lucia heeft interesse in academische samenwerking en studiebeurzen. Reeds twee inwoners van dit landje hebben een Nobelprijs ontvangen, waardoor het land internationaal bekendheid geniet.

Iqra

Een Europeaan leest 36 uur per jaar, een doorsnee-moslim 6 minuten. Dat is een ramp.

De Gentse imam Khalid Benhaddou kreeg de opdracht om moslimjongeren te deradicaliseren. "We moeten dringend het onderwijs in onze moskeeën veranderen. Het is veel te ouderwets."

Bron: knack.be/een-europeaan-leest-36-uur-per-jaar-een-doorsnee-moslim-6-minuten-dat-is-een-ramp

"Doe als Bill Gates en Mark Zuckerberg: lees! Kennis tanken vanaf papier is een investering... Niets slims komt uit je hoofd, als er niet eerst iets slims in gaat. Lezen is leergierigheid. En leergierigheid is belangrijk voor een leider... Dus zet je smartphone uit en lees een boek of twee."

Bron: deondernemer.nl/

Topondernemer-is-boekenwurm

De eerste openbaring die de Profeet Mohammed (vzmh) kreeg, waren de eerste 5 versen van hoofdstuk 96 van de Edele Koran.

Vers 1 begint met het woord - tevens een opdracht - Iqra, hetgeen betekent Lees. In vers 3 wordt dezelfde opdracht herhaald. De boodschap: van leergierigheid naar leergierigheid.

Het leven begint bij veertig

Mohammed werd tot profeet uitgekozen toen hij 40 jaar oud was. Wat zouden de mogelijke redenen kunnen zijn?

"Er zijn mensen bij wie hun veertigste verjaardag ongemerkt voorbijgaat, maar voor de meesten is het bereiken van die cruciale leeftijd een omslagpunt. Er doemen nieuwe perspectieven op en nieuwe uitdagingen dienen zich aan."

Goed nieuws voor 40-plussers: het leven begint pas echt rond 40. In zijn boek 'De midlife mythe' legt David Bainbridge, zoöloog aan de universiteit van Cambridge, uit waarom de levensfase tussen 40 en 60 jaar geen last, maar een zegen kan zijn, o.a.:

- De middelbare leeftijd is een fase van mentale stabiliteit.

- De mens van middelbare leeftijd is de machtigste, meest flexibele denkmachine. Bron: <http://www.goedgevoel.be/Het-leven-begint-echt-na-40>.

Dat de 40ste jaardag een cruciale leeftijd is, blijkt uit de Koran, 46:15: "En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met smart. En zijn dragen en spenen nemen dertig maanden in beslag totdat, wanneer hij zijn volle kracht bereikt heeft en veertig jaar wordt..."

Verder leert voornoemd Koranvers welke smeekbede men dient op te zeggen op zijn/haar 40ste jaardag.

Was Allah de maangod?

Sommigen zeggen dat Allah de naam was van de maangod van de Arabieren. Is dit juist? De Koran zegt in 41:37: "En onder Zijn tekenen zijn de dag en de nacht, de zon en de maan; derhalve werpt u niet neder voor (aanbid niet) de zon of de maan maar werpt u neder voor Allah Die hen schiep, indien jullie Hem willen aanbidden." Dus (de ene) Allah verbiedt mensen om (de andere) Allah te aanbidden! Stof tot nadenken.

Ahmad Jhawnie